

Kalender tito's

Oktober-December



8 oktober: Zin in een namiddagje gezelschapsspelen? Top, vandaag spelen we de mega-grote-gigantische versie van onze favoriete gezelschapspelletjes!

1 oktober: Deze zondag trekken we naar het bos. Ben jij de beste speurder? Neem zeker je FIETS mee!

Het is 1 oktober ook uniformenpas. Als je nog een T-shirt of rok/short nodig hebt, kan je die dan bestellen.



15 oktober: De oud-leiding komt vandaag voor de allerlaatste keer afscheid nemen van de Chiro en van ons. We zullen een mooi afscheidscadeautje voor hen maken.



22 oktober: Na het drukke feestweekend van onze Chiro heeft de leiding even rust nodig, daarom is het vandaag GEEN Chiro. We zien jullie wel allemaal graag verschijnen tijdens ons evenement.



29 oktober: Welke Tito kan de beste raket maken en afschieten? Dat gaan we vandaag testen met een fantastische rakettenrace. Neem zeker 1 of meerdere plastieke flessen mee!





5 november: Vandaag is het vriendjesdag. Dit betekent dat jullie allemaal een (of meerdere) vriend(en) mogen meenemen naar de Chiro. Zo kunnen zij de echte Chiro ervaring eens meemaken.

12 november: De missie is simpel: volg de juiste pijlen en voer de opdrachten goed uit. Weten jullie de weg te vinden?

19 november: Hongerke? Dat komt goed uit! Deze zondag testen wie van jullie het meeste weet EN het beste lekker en vies eten kan eten. Neem allemaal 1 lekker en 1 vies VOEDINGSMIDDEL mee.

26 november: Wie van jullie eindigt het hoogste op de welbepaalde ladder na een spannende laddercompetitie?



3 december (avond Chiro): Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar. De Sint en Pieten komen namelijk langs om jullie Cadeautjes te brengen OF jullie in de zak te steken.



10 december (avond Chiro): Vandaag gaan wij gezellig samen een film te kijken. Neem eventueel een lekker FILMSNACKJE mee.

17 december (avond Chiro): We vieren deze avond Kerst! Koop allemaal een leuk cadeau ter waarde van max 5 euro en pak het maar mooi in.



24 december: vandaag is het helaas geen Chiro aangezien het morgen kerst is. Merry Christmas!!

31 december: Deze zondag is het helaas geen Chiro omdat jullie druk bezig zijn met Oudjaar te vieren. Happy New Year!!

Jullie kunnen ons wel verwachten op **30 december** aan jullie deur met overheerlijke peperkoeken.

Wij kijken er alvast naar uit om al deze activiteiten met jullie te kunnen doen. Hopelijk jullie ook!

Veel groetjes,

Dieter, Julie, Klaas en Pauline

