



Dag allerbeste rakwi's!

Het is tijd voor de allereerste kalender van het nieuwe Chiro jaar. Hopelijk zien we jullie elke zondag voor een dag vol plezier!

Zondag 25 september:

Hopelijk hebben jullie allemaal een heel goed richtingsgevoel. Er staat namelijk een *rechtdoortocht* op het programma vandaag. We zullen dan ook in een volledig rechte lijn doorheen Achterbroek wandelen.

Zondag 2 oktober:

Neem allemaal iets lekkers en iets vies mee voor onze befaamde *boeferkesquiz*!

Zondag 9 oktober:

Deze week nemen jullie het tegen elkaar op tijdens de *laddercompetitie*. Dat de beste mogen winnen!



Zondag 16 oktober:

Helaas is het geen Chiro vandaag 😞. De leiding organiseert namelijk hun jaarlijks feestweekend. Vrijdagavond kunnen alle ouders komen genieten van verschillende soorten zware bieren. Zaterdag kunnen alle kinderen komen fuiven tussen 15u00 – 16u30. Later op de avond vindt onze grote fuif plaats! Hopelijk zien we jullie allemaal terug tijdens ons feestweekend.





Zondag 23 oktober:

Hopelijk kunnen jullie goed marcheren en weten jullie hoe je met geweren moet omgaan, want die dingen zijn zeker nodig om in het *Rakwi-leger* te mogen! Kom allemaal zo goed mogelijk verkleedt als soldaat, commandant...

Zondag 30 oktober:

We hebben afgelopen kamp helaas afscheid moeten nemen van enkele leiding. Samen zullen we iets moois maken zodat de *oudleiding* de Chiro nooit zullen vergeten!

Zondag 6 november:

Vandaag is het vriendjes dag !! Dit wil zeggen dat jullie allemaal een vriendje en vriendinnetje mogen meenemen naar de chiro.

Zondag 13 november:

Aangezien het zo koud gaat zijn buiten, gaan wij lekker stoken binnen met duizenden stekjes! Vandaag maken we een geweldige *stekjesbaan*.

Zondag 20 november:

Vandaag gaan we *gehandicapte spelletjes* spelen! Wie kan er nog winnen als hij een extra moeilijkheid moet trotseren?!

Zondag 27 november

Een mysterieus persoon heeft overal pijnen getekend.. Naar waar zouden deze ons brengen? Vandaag volgen we ze en gaan we op *pijlentocht*!!



Zondag 4 december

We zullen ons vandaag helemaal gaan uitleven in het *bos*! Bedenk alvast maar een goede strategie om te kunnen winnen...



Zondag 11 december:

Vandaag gaan we uitzoeken wie van de rakwi's de beste en snelste *raket* kan bouwen. Neem dus zeker allemaal een plastieke fles mee.



Zondag 18 december:

Vandaag vieren de rakwi's feest! Het is bijna Kerstmis en dat moet gevierd worden. Het is dan ook uitzonderlijk in de avond Chiro van 18u00 tot 20u00. Neem allemaal een klein pakje mee (max. 5 euro).



Zondag 25 december:

Vandaag is het geen Chiro omdat het Kerstmis is, en jullie het te druk hebben met feest te vieren. De leiding wenst jullie een fijne kerst!

Ook willen we jullie al meegeven dat op **31 december** de leiding door het hele dorp gaat om heerlijke peperkoeken te verkopen. We hopen dan ook dat jullie er ook eentje kopen en zo dus de Chiro steunen!



We hopen jullie allemaal veel te zien!

Jullie leiding

Lien, Pieter, Rafaël