

Beste rakwi's,

Het nieuwe Chirojaar is weer begonnen. Nieuwe leiding, een nieuwe groep... Nu nog super leuke activiteiten en dan kunnen we er samen een mega cool jaar van maken!! Hierbij de hele kalender tot december al! En we vliegen er meteen in:



- Zondag 3 oktober: Vandaag gaan we jagen op elkaar! Het jachtseizoen is dan ook geopend, dus doe jullie beste schoenen aan om weg te kunnen lopen! **Vandaag is het ook de eerst inschrijvingsavond en uniformenpas!**



- Zondag 10 oktober: We zullen ons vandaag helemaal gaan uitleven in het bos! Bedenk alvast maar een goede strategie om te kunnen winnen... **Vandaag is het ook de tweede inschrijvingsavond en uniformenpas!**

- Zondag 17 oktober: Helaas is het **geen** Chiro vandaag 😞. De leiding organiseert namelijk hun jaarlijks feestweekend. Jullie kunnen wel op zaterdag 16 oktober naar de **kinderfuif** komen! Hierover zal er nog meer info verschijnen op de Facebook van Chiro Mejoca dus hou deze zeker in het oog!



- Zondag 24 oktober: Helaas is er 2 kampen geleden enkele leiding gestopt. 😞😞😞 We gaan ze dan ook een zo leuk mogelijk **afscheid** proberen te geven!

- Zondag 31 oktober: Omdat het HALLOWEEN is vandaag gaan wij een **griezeltocht** doen. Uitzonderlijk mogen jullie van **18:00 tot 20:00** naar de Chiro komen. We vragen jullie om zeker 5 minuten vroeger te komen dat we zeker om 18 uur kunnen vertrekken.



- Zondag 7 november: Hopelijk hebben jullie allemaal een heel goed richtingsgevoel. Er staat namelijk een **rechtdoortocht** op het programma vandaag. We zullen dan ook in een volledig rechte lijn doorheen Achterbroek wandelen.



- Zondag 14 november: Vandaag gaan we een zo cool mogelijke **stekskesbaan** in elkaar steken. Pak zeker jullie gekste fantasie mee!!

- Zondag 21 november: Jullie mogen allemaal veel plastic flessen meenemen! We gaan namelijk een **botenrace** doen! Wie bouwt er de snelste boot?

- Zondag 28 november: Trek allemaal jullie laarzen maar zeker aan! We gaan de Achterbroekse **beken** nog eens trotseren!!!



- Zondag 5 december: Op deze mooie Chiro zondag gaan we met onze **klakkebuizen** een heus gevecht houden!
- Zondag 12 december: Het leger heeft nieuwe rekruten nodig! De leiding zal jullie dan ook een snelcursus 'legeropleiding' geven.
- Zondag 19 december: Vandaag gaan we een **kerstfeestje** houden! Jullie mogen allemaal iets kleins meenemen naar de Chiro. (Max 5 euro of iets kleins van thuis natuurlijk!) Met een groot spel gaan we al onze kerstcadeautjes dan ook ruilen met elkaar. Krijg jij een leuk cadeautje mee naar huis?
- Zondag 26 december: Het is vandaag 2^{de} kerstdag en dus **geen Chiro**. De leiding wenst jullie alvast fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe!



Ook willen we jullie al meegeven dat op 31 december de leiding door het hele dorp gaat om heerlijke **peperkoek** te **verkop**en. We hopen dan ook dat jullie er ook eentje kopen en zo dus de Chiro steunen!

