

Zondag 4 september:

Na een lange zomervakantie, zijn we weer klaar om te knallen! Vandaag spelen we wekkertocht! Hopelijk zijn jullie allemaal goed uitgeslapen.



Zondag 11 september:

Vandaag is onze laatste Chirodag van dit jaar! Daarom gaan we met heel de Chiro naar de zee! Vergeet zeker geen lunchpakketje voor in de middag en een beetje drinken voor overdag in een rugzakje. Een badhanddoek kan natuurlijk ook van pas komen aan de zee 😊. Daarnaast mogen jullie iets klein meenemen dat in de rugzak past om mee te spelen op het strand (bv. frisbee). Meer informatie over de uren volgt nog!



Zondag 18 september:

Startdag!

HELP! Wij moeten terug in de tijd gaan om onze nieuwe leidings-verdeling te weten te komen! Een holbewoner uit de prehistorie heeft ons papier met de leidings-verdeling gestolen... Hij is via zijn tijdmachine terug gevluht naar zijn grot en wij weten helaas niet meer welke leiding bij welke groep hoort... Wij hebben véél sterke durvers nodig die ons willen helpen om deze terug te verdienen! Door middel van toffe spelletjes tot een goed einde te brengen, krijgen jullie tips over jullie nieuwe leiding. Meer informatie krijgen jullie via de startdagfolder.



Tot zondag! Groetjes Lien, Mei-Li, Matthias, Jerome en Rafaël