



Dag beste Speelclubbers en ouders,

Het is zo ver! Het nieuwe chirojaar is weer van start gegaan en hopelijk hebben jullie er even veel zin in als ons! We kijken er naar uit om elke zondag plezier te maken met jullie!

Hieronder vinden jullie alvast het programma voor de zondagen van oktober en november:

Zondag 6/10: Om het Chirojaar goed in te zetten en nieuwe kindjes wat kennis te laten maken met onze Chiro, zullen we dit jaar starten met pleinspelletjes. Al jullie favoriete spelletjes zullen aan bod komen!

Zondag 13/10: Vandaag gaan wij op →PIJLETOCHT → om Achterbroek helemaal te verkennen!

Zondag 20/10: Dit weekend is het helaas geen Chiro op zondag. Wel zijn er wat andere leuke activiteiten voor jullie in dit weekend! Zaterdag 19/10 is het namelijk onze heuse Nacht van't Fortuin Kinderfui! We hopen om jullie coolste dansmoves te zien hier! De ouders zien we ook graag terug op 18/10 voor onze fameuze Zware Bieravond, tot dan!

Zondag 27/10: Wie zal er vandaag bovenaan de ladder eindigen? Laat zien dat jij de beste speelclubber bent tijdens de duels van onze laddercompetitie!

Zondag 3/11: Vandaag nemen we afscheid van de leiding die afgelopen jaar zijn gestopt. Deze middag zullen we samen iets moois knutselen om af te geven en hen te bedanken voor de mooie jaren!

Zondag 10/11: Neem allemaal voldoende lege plastic flessen mee voor vandaag. Jullie moeten hiermee namelijk de coolste, mooiste en snelste boot bouwen voor de befaamde botenrace!

Zondag 17/11: Vandaag is het een speciale Chirodag. Het OCMW komt namelijk bij ons verschillende kleine spelletjes opstellen in het thema van dementie. Daarom zijn vandaag zowel de kinderen van de Chiro, als kinderen buiten de Chiro welkom met hun grootouders voor een leuke namiddag! Samen met de leiding en andere kinderen maken we er een leuke namiddag van!

Zondag 24/11: Hopelijk kunnen jullie allemaal flink marcheren en weten jullie hoe je goed moet sluipen, want dat is zeker nodig om in het Speelclub-leger te mogen! Verkleed jezelf als soldaat, commandant of iets anders voor onze legerdag!

Tot zondag!

Kusjes van de leiding

Warre, Matthias, Pieter en Silke