



Ahoy Speelclubs!

Binnenkort is het zo ver: het speelclubweekend! **JIPPIE!**

Op 10, 11 en 12 mei gaan we ons superhard amuseren op weekend. De locatie houden we nog even geheim... Spannend! Het thema van ons weekend is **PIRATEN!** Haal jullie houten been, papegaai en haak al maar boven, want wij verwachten jullie allemaal om ter stoerst verkleed!

Vrijdag 10 mei om 19u spreken we af in verkleedkieren aan de Chirolokalen van Achterbroek. Van daaruit zullen we vertrekken naar onze locatie voor het komende weekend. We vragen dus enkele bereidwillige ouders om ons naar de weekendplaats te brengen (ongeveer zo'n 20 minuutjes rijden). Het weekend kost 25 euro, nemen jullie dit vrijdag cash mee? Als het lukt: graag gepast aub.

Zondag 12 mei vragen we ook enkele ouders die ons willen oppikken op de weekendplaats, zodat we rond 12u terug in Achterbroek kunnen zijn. Het exacte uur zullen we die vrijdag nog meedelen!

Wat moet zeker in jullie koffer zitten?

- Slaapgerief
 - Luchtmatras (en pomp)
 - Slaapzak
 - Hoofdkussen
 - Pyjama
 - Eventueel een knuffel
- Eetgerief
 - Plastic bord
 - Kom
 - Bestek
 - Beker
 - Keukenhanddoek
- Chiro uniform
- Speelkieren
- Ondergoed
- Wasgerief
 - Tandborstel
 - Tandpasta
 - Washandje
 - Zeep
 - Kam
- Bij goed weer: zonnecrème!

Zorg dat al jullie spullen voorzien zijn van een naam!

Als jullie speciale medicatie moeten nemen, vragen hebben of als er iets anders is waar de leiding zeker van op de hoogte moet zijn: laat het ons weten! Je kan ons aanspreken 's zondag op de Chiro, of mailen/sturen/bellen naar franckensien@hotmail.com, 0474479618.

Wij hebben er alvast kei veel zin in!

Groetjes van jullie leiding,
Wout, Lucas, Michel en Sien

