



Beste Speelclubs

3-4-5 maart gaan we op weekend!

Als echte cowboys en indianen gaan we het wilde westen ontdekken!

Wat nemen we mee op ons avontuur?

- Luchtmatras
- Slaapzak
- Kussen
- Pyjama
- Toiletzak met tandenborstel, tandpasta, haarborstel, ...
- Eetgerief (bestek, bord, beker, ...)
- Speelkleden
- Chiro-uniform
- Ondergoed en sokken
- Identiteitskaart
- **Jullie beste indianen -of cowboykostuum!**



We horen graag zo snel mogelijk wie er mee kan, zo kunnen we voldoende eten en vervoer regelen.

Voor dat **vervoer** willen we beroep doen op enkele **bereidwillige ouders!** Het exacte adres geven we nog niet prijs, maar het is +/- **30 minuten** rijden.

We verzamelen vrijdag 3 maart om **18u15** aan de chirolokalen in Chiro-uniform! Jullie ouders mogen ons zondag 5 maart om **11u30** ophalen!

Dit geweldige weekend kost **35 euro**, neem dit vrijdag cash mee.

Wij kijken er alvast super hard naar uit en hopelijk jullie ook! We zien jullie graag terug in het wilde westen!

COWBOYS & INDIANS

Veel groetjes
Jullie stoere leiding



Selien, Tijn en Kaat

